

## KÜÇÜK ERDEM'İN VATAN SEVDASI

Küçük Erdem ortaokulu bitirdiğinde henüz 13 yaşındaydı. Köyünde okul olmadığı için liseyi Sivas'ta okumak zorundaydı. Küçük Erdem'in kendisinden küçük 2 kardeşi daha vardı. Küçük Erdem liseye başladığı sene Çanakkale'de çetin bir savaş başlamıştı. Sivas Lisesindeki bazı gönüllü öğretmenler ve yaşı tutan bazı gönüllü liseliler vatani korumak için cepheye gidiyordu. Küçük Erdem'in içi hiç rahat değildi. Başını yastığa her koyduğunda cephede çarpışan askerler aklına geliyordu. Küçük Erdemde cepheye gitmek istiyordu fakat bütün gönüllü dilekçelerine rağmen yaşı tutmadığı için herseferinde red cevabı alıyordu. Çanakkale'deki savaş artık iyiden iyiye hararetlenmişti. Sivas Lisesine hergün şehit haberleri geliyordu. Küçük Erdem köye gittiği sırada anne ve babasına Çanakkale'ye gitmek gitmek istediğini anlatmıştı. Yine birgün Küçük Erdem'in Sivas Lisesinden arkadaşlarının şehit haberleri geldi. Küçük Erdem okadar üzüldü üzölmüşütki kömür karası gözlerinden yaşlar yağmur gibi akmaya başladı. O hüzn ile şansını birkere daha denemeye karar verdi ve bir dilekçe daha yazdı. Çanakkale'de okadar asker kaybı olmuştu ki artık mecburen yaşı küçükleride cepheye cepheye almaya başladılar. Bu yüzden Küçük Erdem'in hiç ummadığı bir anda askere kabul cevabı geldi. Küçük Erdem bu duruma çok mutlu oldu. Hemen anasına bir mektup yazdı ,mektupta şöyle yazıyordu:

- Anacığım saçlarını okşadığın,kara gözlü kuzum dediğın Küçük Erdem'in asker oluyor. Belki yanınıza gelip o mübarek ellerinizi öpmeye fırsatım olmadı ama biliyorumki yanınızda olsaydım beni büyük bir gururla ellerime kınalar yakarak asker ocağına uğurlardın. Bu yüzden anacığım göğsümdeki iman gücü ile vatan beni bekler ve anacığım birgün benim şehit haberimi alırsan bana yakamadığın kınayı altın saçlı kardeşim Ali'ye yakarak ve benim yerime asker ocağına gönder der ve helallik ister. ..Ve Küçük Erdem cepheye varır. Cephede askerler bıyığı yeni terlemiş ve asker kıyafetleri kendine bol gelen Küçük Erdem'i görünce şaşkınlıklarını gizleyemezler. Küçük Erdem bir ekmeği üç kişinin paylaştığı cephede kan ve barut kokularının içinde elinden geldiği kadar düşmanla çarpışır. Yine bir çatışma esnasında uykusuzluktan ve yorgunluktan bitkin düşen Küçük Erdem kalles düşmanın silahından çıkan bir mermi ile göğsünden yaralanır ama yinede kanının son damlasına kadar düşmana karşı durur ve sonunda takati kesilmiştir. Büyük bir imanla şahadet getirir ve kömür karası gözleri kapanarak orda şehit düşer annesine Küçük Erdem'in şahadet haberi gelir. Göz yaşlarına boğulan annesi etrafındakilere dönerek çabuk olun kınayı karıştırın Ali'm askere gidecek bu vatana bir oğlum değil bin oğlum feda olsun .VATAN SAĞOLSUN der.

Erdem SOYTEPE